

Översiktsartikeln är här

I detta nummer av *Ekonomisk Debatt* introducerar vi ett nytt inslag: översiktsartikeln! Tanken är att en sådan sammanfattning av ett forskningsfält kommer att återfinnas i det andra numret varje år framöver. Vi är utomordentligt glada över att Ola Olsson, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och tidigare redaktör för denna tidskrift, har velat skriva den allra första artikeln av detta slag, på temat ”Tillväxtens djupa bestämningfaktorer”. Vi hoppas och tror att artikeln kommer att väcka stort intresse, då den presenterar en relativt ny och snabbväxande forskningslitteratur om vad som ”ytterst” leder till ekonomisk utveckling. Inom nationalekonomin finns en mångårig tradition av att studera intermediära bestämningfaktorer av ekonomisk tillväxt – såsom skatter, entreprenörskap, utbildning, investeringar – men dessa studier ger inte svar på frågan vad som i sin tur bestämmer dessa faktorer. Den litteratur som beskrivs i Olssons artikel söker sig till skeenden långt tillbaka i historien, för att försöka förklara varför vissa regioner har blivit rikare än andra.

LEDARE

Varför introducerar vi översiktsartikeln som nytt inslag i *Ekonomisk Debatt*? Det finns två huvudsakliga skäl. För det första ser vi tecken på att samhällsdebatten i ökad grad präglas av ytlighet, polarisering, överdrifter och i vissa fall t o m falska nyheter. I ett sådant läge åligger det bl a vetenskapssamhället att anstränga sig ännu mer för att föra ut samlad kunskap i viktiga frågor på ett vederhäftigt men lättillgängligt sätt. Vi tror att just populärvetenskapliga översikter, författade av svenska forskare med fackkunskap samt med en passion för att sprida insikter från forskningen vidare, har potential att utgöra en god kraft i samhällsdebatten.

För det andra ser vi också tecken på att ny nationalekonomisk forskning har en tendens att rikta in sig på ganska snäva frågor. Detta har ofta att göra med en önskan att identifiera kausala samband, vilket kräver djupanalys av en specifik frågeställning för vilken det finns data att tillgå. I grunden är detta bra, men helhetsbilden och det vidare perspektivet riskerar att gå förlorat om de flesta forskarna fokuserar på ett litet fragment av verkligheten åt gången. Här kan översiktsartiklar fylla en viktig funktion. Dessa för samman ett flertal studier, diskuterar generaliserbarhet, styrkor och svagheter, och försöker presentera en övergripande förståelse av vad den samlade forskningen har – och inte har – kommit fram till. Detta är värdefullt för nationalekonomer själva (både de som skriver och de som läser översiktsartiklar), men också, som sagt, för en vidare

publik – allmänheten, seriösa nyhetsmedia, politiker, tjänstemän, organisationer och företag. Alla vinner vi på att bred, samlad kunskap görs lättillgänglig.

Nu ber vi er fortsätta läsa Ola Olssons artikel, och övriga bidrag, i detta nummer. Mycket nöje!

Niclas Berggren och Lina Maria Ellegård