

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar nu på nätet

MAGNUS HENREKSON OCH PEHR WISSÉN

Magnus Henrekson är professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning och Pehr Wissén är adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i Nationalekonomiska Föreningen

Den 29 januari 1877 samlades en grupp herrar på Hotel Rydberg i Stockholm på inbjudan av presidenten för Kommerskollegium, den tidigare finansministern Carl Fredrik Waern. Vid mötet beslutades om bildandet av Nationalekonomiska Föreningen med ändamål att ”befrämja studiet av nationalekonomi samt genom föredrag, diskussioner och utgivande av skrifter bidra till utredande av frågor, som berörs inom denna vetenskaps område”.

Föreningen hade sina första förhandlingar den 12 mars 1877 då bankdirektör Johan Henrik Palme höll ett föredrag om ”de nya nationalekonomiska läror, vilka blivit betecknade med benämningen ’katedersocialismen’”. Föreningen har sedan dess haft förhandlingar ett antal gånger per år – i regel fyra till sex gånger, men 1884 var det hela elva sammanträden och 1914 blott två. Från 1878 är dessa publicerade i en årlig skrift med titeln *Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar*. Denna gavs ut till och med 1972 och sedan 1973 publiceras förhandlingarna i *Ekonomisk Debatt* (i regel fyra gånger per år).

En röd tråd genom Föreningens historia är ekonomernas debatter med finansministern om statsbudgeten och det ekonomiska läget. I år debatterade finansminister Anders Borg med professor John Hassler. År 1878 deltog finansminister Hans Forssell och professor Herman Rydin i samma debatt. 1918 debatterade finansminister Fredrik Thorsson med professor Gustav Cassel och 1926 debatterade finansminister Ernst Wigforss med professor Knut Wicksell i vad som kom att bli Wicksells allra sista framträdande i Föreningen. Sedan början av 1930-talet är dessa debatter en årlig tradition.

Verksamheten kom redan från början att inriktas på genomlysning av för tiden väsentliga frågor genom debatter och föredrag. Egna studier och utgivande av skrifter kom däremot inte att få någon egentlig betydelse förrän 1973 då det första numret av *Ekonomisk Debatt* såg dagens ljus.

Lars Werin konstaterar i Föreningens jubileumsbok från 1977 att ”föreningens historia är dess debatters”.¹ Innan *Ekonomisk Debatt* fanns stämmer detta väl. Samtidigt har förhandlingarna varit svåra att få tillgång till, vilket gjort att det rika materialet fallit i glömska i takt med att bibliotek och arkivrensats på äldre material. Forskare och andra intresserade har också ändrat sina vanor till att i första hand utnyttja de källor som är tillgängliga online.

Det är därför en stor glädje för oss att kunna meddela att samtliga 95 årgångar av förhandlingarna fram till 1972 nu finns tillgängliga på www.ekonomiskdebatt.se. Förhandlingarna från 1973 och framåt finns tillgängliga

¹ Werin (1977, s 8).

digitalt sedan tidigare. Att digitalisera och göra förhandlingarna sökbara har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Institutet för Näringslivsforskning och Nationalekonomiska Föreningen. Ett stort tack till Jörgen Nilson, Louise Johannesson, Jennifer Chamberlain, Elisabeth Gustafsson, Marie Tiler, Johanna Chamberlain och Hedvig Henrekson som med engagemang arbetat med detta projekt.

Nationalekonomiska Föreningen hoppas att på detta sätt i digital form kunna bidra till att "befrämja studiet av nationalekonomi". Föreningen har en lång och intressant historia. Nu är den också tillgänglig på ett enkelt sätt.

REFERENS

Werin, L (1977), "Förord", i J Herin och L Werin (red), *Ekonomisk debatt och ekonomisk politik: Nationalekonomiska Föreningen 100 år*, Norstedts, Stockholm.